

Lá thư thiên đường

(TIẾNG NÓI CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ)

TIN TỨC... TIN TỨC... TIN TỨC

1. THUYẾT GIẢNG ÂU Á CỦA THẦY TÁM.

Thầy Tám đã rời Paris ngày 7 tháng 10, 1984 để sang thuyết giảng tại Thái Lan (1 tháng) Úc Châu (2 tới 3 tháng), Hồng Kông, Phi Luật Tân, Nhật Bản và dự tính ghé lại Los Angeles vào tháng 2/1985. Lúc đó có lẽ sẽ biết được quyết định của Bề Trên về địa điểm cho Đại Hội Vô Vi Kỳ IV vào mùa hè 1985.

2. Thiên Viện Pháp. Bạn đạo tại Âu Châu đã tìm được một địa điểm tại vùng du lịch cách Genève 40Km thuộc Pháp để lập Thiên Viện, giá đất khoảng \$70,000 và đang gặp khó khăn về tài chánh. Một số bạn đạo Hoa Kỳ phát tâm đã gói về Hội để sẽ chuyển sang Pháp.

3. Thiên Viện Vĩ Kiên: Báo chí địa phương (Anh-Ngũ) đã có đăng hai bài báo nói về Thiên - Viện Vĩ-Kiên do tin tức lấy được từ cơ quan chánh quyền (nơi nộp xin giấy phép xây cất) Việc xin giấy phép đang tiến hành và Tòa Thị Chánh đã hoãn lại việc quyết định hôm 5/10/1984 để dời lại 27/11/84 sau khi chờ kết quả buổi họp để trình bày cho một số dân địa phương về dự án của mình, cũng như thỏa mãn các điều kiện về nước và cứu hỏa của chính quyền. Sau buổi họp ngày 23/10 Công ty nước đã chấp thuận cung cấp nước vào khu đất của chúng ta để yêu cầu chúng ta dùng dao giêng vì sợ ảnh hưởng tới khu giếng nước tốt nhất của họ ở sát cạnh khu đất của Thiên Viện.

4. VÔ VI CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC: Hàng tháng, Bác sĩ Hoàng Văn Đức vẫn tổ chức các buổi hội thảo về Đông-Tây Y và Thiên Vô Vi đã được giới thiệu cho các sinh viên, giáo sư Đại Học. Một dự án do các giáo sư Tâm Lý Đại Học Los Angeles (UCLA) định đề nghị lên chính quyền thí nghiệm hành Thiên Vô Vi cho người ty nạn mới tới để xem tỉ lệ về tâm bệnh có khác nhóm không hành thiên Vô Vi hay không. Việc nghiên cứu để tiếp xúc và soạn dự án mới ở giai đoạn sơ khởi.

5. HOP BAN TẠI MIỀN TÂY BẮC HOA KỲ.

Các bạn đạo ở Van Couver, Washington State Oregon thường tổ chức các buổi họp ban mỗi khi có dịp nghỉ dài để bạn đạo có cơ hội trao đổi các kinh nghiệm tu tập. T/T Eugene, OR. đã tổ chức trong dịp lễ Lao Động (9/84) và T/Đ Aloha, OR. sẽ tổ chức vào dịp lễ Tạ Ơn (11/84). Các bạn đạo tham dự cho biết các buổi gặp gỡ rất bổ ích.

6. SINH HOẠT TẠI NAM CALI: Huynh Nguyễn Huynh Chung đã theo lời Thầy tổ chức sinh hoạt vào mỗi chủ nhật từ 3 đến 5 giờ chiều tại T/Đ Culver City. Các thắc mắc về hành pháp

xin biên thư hoặc liên lạc về T/D Culver City.

7. GIA TẶNG HÀNH THIÊN: Thiên Đường Fountain Valley ngoài buổi sinh hoạt vào chủ nhật hàng tuần (từ 10 giờ sáng) sẽ tổ chức thêm Thiên chung vào tối thứ sáu. Bạn đạo sau khi ăn tối nhẹ hoặc uống nước, lại họp nói chuyện đạo, niệm Bát Chánh (hoặc Soi Hồn cho bạn đạo chưa có diên), nghỉ và khuya dậy Thiên chung. Sáng 6 giờ dậy tự kiểm diêm dời đạo trong tuần, Thiên và ra về. Tổ chức tương tự dạng đề nghị cho các bạn đạo ở gần nhau tại mỗi khu, tổ chức luân phiên để thật chất tình bạn đạo và cố gắng hơn trong việc hành Thiên. Xin đề nghị để quý bạn đạo thử thực hiện.

8. CÁCH NẤU CÁC MÓN ĂN CHAY: Một bạn đạo đã phát tâm soạn rất nhiều món ăn chay. Bạn đạo nào cần xin cho biết đề quyết định số lượng in hoặc photocopy (dây lối 20 trang)

TRUNG TÂM LIÊN LẠC ĐỊA PHƯƠNG.

Bạn đạo muốn làm công quả, muốn mở Trung Tâm liên lạc Vô Vi tại các tỉnh hoặc Tiểu Bang chưa có Trung Tâm xin liên lạc về Hội để biết thêm chi tiết để tiếp tay quảng bá kinh sách, tài liệu tu tập tại địa phương mình và nhẹ bớt công việc cho anh em tại Nam Calif mà hiện nay số nhân sự giới hạn đã không đáp ứng kịp với nhu cầu (trả lời thư tín, diên thoại, xin tài liệu, xin chỉ dẫn thực hành, băng cassette Video.v.v..)

SÁCH SẮP IN: Máy in đang được tu chỉnh, thay các cơ phận hao mòn để chuẩn bị cho thời gian bận rộn sắp tới vì các tài liệu đã hoàn tất (đánh máy, bỏ dấu, mi) và sẵn sàng in:

- . Phương pháp công phu Anh văn
 - . Phụ Ái Mẫu Ái quyền hạ
 - . Vô Vi Pháp
 - . Đồi Đạo song tu
 - . Tội Tâm Đạo I, II, III (đánh máy lại cho rõ)
- Ngoài ra cuốn Luận Hồi Du Ký cũng đang được dịch và dự định phát hành lúc Thầy Tâm ghé Nam California vào tháng 2/85. Nhà in Vô Vi cần sự tiếp tay công quả của bạn đạo địa phương cũng như sẽ chỉ tiêu rất nhiều cho tiền bản kẽm, giấy, bìa, mực trong vài tháng sắp tới.

BĂNG VIDEO: Bộ băng Đại Hội Kỳ III đã được thu lại thành 2 cuốn (tứ 8 cuốn) và đã gửi đến các T/D và một số Trung Tâm có yêu cầu. Bộ băng Video Hậu Đại Hội 3 cuốn không rút ngắn.

BĂNG CASSETTE: 5 Cuốn mới nhận được là Ta Tử Amphion Les Bains, khánh thành Tinh Xá Ng. Thanh Bạch... Cần băng xin thư về Hội để anh Võ Trọng Nghĩa (băng Video) hoặc chị Phạm Kim Ngọc (băng Cassette). Chi phiếu băng xin đề: Vo Vi Friendship Association.

SÁCH DỊCH SANG NGOẠI NGỮ:

Cuốn Thượng Đế Giảng Chơn Lý Anh Văn (Truth by God) đã được một nhà sách lớn về tôn giáo của Mỹ đặt mua kỳ II một số ít để phân phối. Cuốn Thượng Đế Giảng Chơn Lý dịch sang tiếng Trung Hoa do bạn đạo Việt Nam đã dịch xong và gửi sang Pháp.

Cuốn Địa Ngục Du Ký do bạn đạo Việt Nam dịch sang Anh Văn đã xong. Bạn đạo Pháp đang lo in cuốn Thượng Đế Giảng Chơn Lý và Địa Ngục Du Ký (băng Pháp văn).

Cuốn Tu Chứa Em đang được dịch sang Anh Văn do nhóm bạn đạo Tây Bắc Hoa Kỳ thực hiện.

LỄ GIỜ ĐỨC TÒ SỬ ĐỒ THUẬN HẬU: Vào ngày 11 tháng 9 âm lịch, một số các T/D và Trung Tâm đã tổ chức lễ giờ Đức Ông Tử. Tại T/D Fountain Valley hôm 6/10/84 khoảng 100 bạn đạo đã tham dự bữa lễ. Một số đã không cầm được nước mắt qua tiêu sử và bài thơ của chị Xuân Hồng (do anh Tân ngâm).

NHẬN TÀI LIỆU: Một số bạn đạo đòi địa chỉ không thông báo nên kinh sách/tài liệu một số gửi bị trả lại. Để tiết kiệm bù phi cho Hội, yêu cầu quý bạn đạo nào có thể nhận tại Thiên Đường hoặc Trung Tâm hoặc không muốn nhận sách/tài liệu nữa, xin vui lòng thư về cho chúng tôi biết. Ngoài ra yêu cầu các T/D hoặc T/T trả lời cho biết số lượng Lá Thư Thiên Đường mỗi lần để in và gửi theo nhu cầu. Bạn đạo nào muốn nhận Lá Thư Thiên Đường gửi lại nhà xin gửi thư cho địa chỉ và số điện thoại để ghi vào danh sách gửi. Bạn đạo phụ trách gửi Lá Thư T/D là anh Phan Đình Phùng.

QUY THIÊN VIỆN: Vì lý do pháp lý, khai thuê và trả thuê cho bạn đạo, quý Thiên Viện đã được chuyển sang Hội dưới trường mục riêng. Anh Huỳnh Ninh Sơn (tức Võ sư Hùng Phong) vẫn tiếp tục coi về mục phát tâm tạng và anh Nguyễn Minh Hoàng lo về quỹ mướn tiền bạn đạo để xây cất và quý bạn đạo phát tâm đóng hàng tháng để trả dần phần bạn đạo cho mướn. Quý bạn đạo nào có thể cho mướn hoặc phát tâm giúp yêm trợ hàng tháng xin liên lạc về Hội. Quý bạn đạo yêm trợ hàng tháng đã thu được \$3,100 trong tháng 9 và tháng 10/84 vì còn thiếu khoảng \$20,000 để có thể khởi công ngay sau khi được giấy phép. Cho mướn xin ghi dự tính thời gian cần hoãn lại để kịp chuẩn bị. Từ nay xin vui lòng gửi riêng chi phiếu cho từng 3 quý để tiền việc giữ sổ sách kế toán Quý kinh sách (ấn tông, băng Video, băng Cassette), quý cứu trợ, quý Thiên Viện (quỹ yêm trợ hàng tháng; cho mướn; tạng). Tuy nhiên tất cả các chi phiếu xin đề:

VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION

CỨU TRỢ: Các quần áo ấm do bạn đạo tặng đã được chọn và đóng thùng để gửi cho trại ty nạn. Ngoài ra đã giúp:

- . Trại Ty nạn Thái Lan : 23 gia đình (\$430)
- . Trại Ty nạn Phi Luật Tân: 27 gia đình (\$263)

BẠN ĐẠO QUA ĐỜI:

Xin hưởng tâm đến hai Bạn Đạo vừa qua đời:

- Bạc LỆ - VĂN-CAN (73 tuổi), Montreal (6/9)
- Anh VU - KHIEM (49 tuổi), San Jose (18/9/84)

SÁU HÂM

ĐỔI THAY MẸ CHẤP CHUYỂN LIỄN LIỄN
CÔNG TÁC TỈNH ĐỐI LẠI ĐỐI PHIÊN
RẰNG RỤNG QUI HÂM TÂM TỰ THỨC
CƠ KHÔNG KHÔNG CÓ VẤN CỒN DUYÊN

Cồn duyên tái tạo gắn liền
Sáu hâm răng già gieo duyên thể tình
Tự thanh tới trước góp phần
Âm thanh đều luyện khai phần nở hoa
Tình người nhẹ thể tình ta
Sanh trụ hoại diệt phải hóa thương yêu
Nói đi nói lại rất nhiều
Câu nào câu nấy rõ điều minh tâm
Sáu hâm ứng cảm mừng thắm
Giải bày tâm sự tránh lằm đường đi
Cần khôn sắp xếp uy nghi
Thức Hồn tiến hóa tâm thì cảm an
Cùng chung các giới luận bàn
Trong vòng trật tự mở màn tự đi
Cố gắng oanh liệt một khi
Hết răng cũng phải thức thi đứng môn
Tình thương ban rải sống còn
Giúp Hồn tiến hóa chẳng còn si mê
Sáu hâm duyên đáng khen chê
Cuối cùng cũng phải trở về Hư Không
Cầu xin Trời Phật khai vòng
Cứu nhân độ thế tham tông đứng tu
Cuộc đời kết liễu tiến xu
Ra đi để lại cục ngu tại trần
Chui vô thức giác lẫn lẩn
Hậu sanh khả ái góp phần dựng xây
Rời đây cũng giống như Thầy
Tâm không miệng lưỡi vui vậy cảm giao
Vun bồi ý thức thâm cao
Bình tâm thanh tịnh bước vào cần khôn
Cần khôn là miệng qui Hồn
Trong không mà có ôn tồn dựng xây
Vui say đứng đạo hằng ngày
Sửa sai trừ tiến tâm này cảm an
Cố không không có luận bàn
Cứng mềm giao cảm vấn an vấn hóa
Nằm trong nguyên lý của Cha
Buông đời qua đạo tự hóa chơn như
Miệng kia cũng vấn vui cười
Cần khôn nhịp giải rưới tưới lóng người
Diễn thanh đều luyện vui với
Điêu Hồn tiến hóa đến nơi an toàn
Tự sanh vấn xét vấn bản
Tiến thân lá chánh lá mãn thức tâm
Siêu nhiên cấu trúc lai lằm
Học xong mãn khóa vấn tâm đứng đi
Cố không không có kỳ ni
Tự mình tiến đạt tâm thì mới an

Amphion bạn đạo vui bản
Cha Trời đánh thức khai màn trở tâm
Học xong bài học đều thâm
Khai thông hợp hòa Hồn Vía thâm tâm
Thương yêu chỉ biết có Cha
Người không buông bỏ con hòa tiến lên
Bình tâm mến cảm đạo nền
Quý ý chơn pháp giữ bền đứng tu
Chớ nên vội tướng mình ngu
Đang hành học đứng trung tu thiên đặng
Cha yêu mẫu Mẹ luận bàn
Ban ơn phước đức mở màn con đi
Tổ tiên xây dựng uy nghi
Trong vòng trật tự trong vòng thức tâm
Con đi chớ vội sai lằm
Chớ quên bỏ đạo tái tâm ác ôn
Khổ tâm khổ thức khó tồn
Tạo màn tranh chấp tạo Hồn đảo điên
Tu thời mới giải được nhiều
Biết mình rõ rệt biết duyên tại trần
Tự mình phân giải xét cần
Con đứng giả tạm góp phần dạy tu
Tu cho tâm thức ngạo du
Trở về thanh cảnh đáp bửu tình thương
Huynh huynh đệ đệ gieo giống
Thực hành chơn pháp tình thương tràn đầy
Đạo không có rудu vấn say
Mũi thơm thanh thoát ngày ngày rửa tâm
Thực hành pháp thủy lai lằm
Tâm an thanh đạo chẳng lằm chẳng sai
Tình thương luật lệ an bài
Đầu đầu cũng hưởng được ngày Cha ban
Vui trong đời đạo cảm an
Nơi nào cũng tiến cũng bản luận tu
Xubi theo chiều gió vu vu
Tâm hồn thanh thoát dự trừ tiến thân
Vững tâm phát nguyện góp phần
Tu cho đặc pháp tiến lên đến nơi
Rưới tưới vấn vật do Trời
Bên Trên sắp sẵn mở lối thức tâm
Tiên tiên Phật Phật đến tâm
Dạy cho sanh chúng tránh lằm tránh sai
Thực thi tiến triển hoài hoài
Trong không mà có thanh đài nội tâm
Trong không lại có chẳng lằm
Không rằng lại có lại thắm mọc thêm./


Luong Si Heng

NGƯỜI THƯỜNG CÒN ĐÓ

Người Thường Còn Đó:

Khai minh lối thoát với dạn dờ
Nhập định tham thiên chỗ quanh co
Tự thoát qui nguyên về một cõi
Chớ phân động loạn chẳng còn lo.

Người Thường Còn Đó:

Điên Trời qui tụ chứa thành kho
Tu luyện như gian cố gắng mò
Qui tụ thân hồn tâm tự thức
Thực hành tự tạo chiếc thanh đồ.

Người Thường Còn Đó:

Vô về điều luyện đoàn con nhỏ
Chấp chững đợi chờ lấm dấn đồ
Tự nguyện thân tâm từng chuyển bước
Ra đi phân bước ý tâm dờ.

Người Thường Còn Đó:

Giờng lành tại thế tâm thường ngộ
Nhấn nhủ tâm trần hướng lộn vô
Tự thức sửa sai tâm ngộ đạo
Quán bình phán xét rõ Hư Vô.

Người Thường Còn Đó:

Thực hành tự niệm ý Nam Mô
Khai triển vô cùng vượt năm mò
Đại định tham thiên tâm tự thuyết
Sắc không không sắc rõ thanh đồ.

Người Thường Còn Đó:

Khai minh trí điên tâm thường có
Sáng suốt qui nguyên tránh lửa lò
Trời Phật phân hành chơn cứu độ
Thức tâm lĩnh hội điên ban cho.

Người Thường Còn Đó:

Thầy không nhưng cố chẳng quanh co
Trong đạo có đời tự tiến dờ
Tâm thức qui hồi tâm tự giác
Lấy không làm đích chẳng so đo.

Người Thường Còn Đó:

Thường yếu vô tận phúc ban cho
Điều tiến tâm linh lý dạn dờ
Phân độ tâm hồn thần chuyển độ
Cần khôn vũ trụ thuyết Nam Mô.

Người Thường Còn Đó:

Có không không có ở nơi mò
Giải thuyết phân minh lý chuyển vô
Mọi thức reo mừng nay ngộ đạo
Thần giao cách cảm cõi Hư Vô.

Người Thường Còn Đó:

Tuy xa nhưng cận vẫn mờ mờ
Trong cõi phù sanh sắc sắc vô
Qui thuận đạo Trời tâm bái phục
Thường Cha kính Mẹ chuyển vô vô.

Người Thường Còn Đó:

Phá chấp phá mê vẫn dạy bờ
Về nơi thanh lịch rõ Nam Mô
Do đâu mà có luồng thanh khí
Có phải Trời ban sông với bờ.

Người Thường Còn Đó:

Cha Trời phăng lạng chẳng so đo
Khai thức cam giao điên điên kho
Khai mở bộ đầu tâm tự thức
Chẳng còn suy luận lý quanh co.

8

TRANG NGHIỆM THỰC HÀNH

TRANG hoàng tu bỏ mái nhà xưa
NGHIÊM túc tử đây thức tánh chùa
THỰC hiện ngày đêm vun ý chí
HÀNH thiên trí trí tự tâm đi!

HM

17/6/83

NHỮNG GIỜNG LỆ TƯỚNG NIÊM

Đọc giờng Tiểu sử Đức Ông Tử
Cảm xúc lệ tràn khóc Tôn Sư
Cảnh khổ trần gian đâu lựa chọn
Liều đạo Ngài đi chôn Phật tử.

Phật tử là chốn hồn quê
Thảo lữ tạm cảnh, người mê quá chừng
Bỏ buông, thanh lọc lòng khùng
Định luật sinh-tử đâu bưng bí đời
Vây mà tạm cảnh dạo chơi
Một người ngộ Đạo trong đời trước-ô
Thầy bùa, thầy thuốc, nhuộm tô
Dạy học, tu đạo, nghề mô cũng làm
Gia đình đông miệng không kham
Trọng trách canh cánh không làm ai cho?
Hạnh đời tu đạo chung lo
Triển khai Hôn Vía gặp kho Đạo mầu.
Thiên-Ân giáo hóa cơ cầu
Vì Đời khai Đạo cung sâu tiêu tan
Tình thương "Tôi Bạn" luận bàn
Xây dựng điều tiên một Hạng Sĩ Lương
Chọn người trao ngọc phi thường
Rồi Ngài vội bước để thưởng cho đời
Đi là thay cảnh đổi Trời
Hộ pháp Ngài vẫn nơi nơi họp bàn.
Tổ' đi thường sót tại nài
Tổ', Thầy không lãnh ai ban phút này?
Phải khi xưa Tổ' đã vay?
Ngày nay Thầy, Tổ' nhận thay hồng trần
Dạy con học chữ thâm-ân
Vì ai Tiên Phật lai lâm dõ' dành
Nguyện Tổ' Sư một lòng thành
Tu là hành, sửa cho thanh kịp kỳ

Hành thiên, lập Dũng Trí' Bi
Tâm tâm tương ứng, dung nghi thuận hòa
Yêu thương xây dựng thủ tha
Thương mình yêu họ một nhà Vôvi
Cộng đồng xây dựng cơ-qui
Nhớ Ngài liều đạo hồi-qui Phật Trời

XUÂN HỒNG & T.H. 84

(Kỷ niệm ngày giờ Đức Ông Tử, năm nay năm ngày 6/10/84)

CẢM ỨNG

Nhờ AI mở lối khai đường,
Nhờ AI mưa tạnh nắng vàng người tươi,
Gió vui chim hót hoa cười
Điền thanh hưởng thắm nơi nơi an hòa.
Tiểu căn-khôn mở bao la,
Chúng sanh đồng hát bài ca khai hoàn.

&&&

Đó THẦY mở lối khai quang,
Đó THẦY soi ánh ĐẠO-VÀNG cứu nhân.
Bốn phương Trời thắm Hồng-Ân,
Vạn linh minh tiến muôn phần ấm yên.
Đại Thiên-địa sáng triền-miền
Cha Con hợp nhất tạo nên quân-bình

Cali 31/1/81

L. Dinh



ĐƯỢC GẶP

Ngộ được Trời Cha chôn hạ trần,
Quay đầu hưởng thưởng gắng tu thân.
Bền gan cải sửa điều hư cũ,
Quyết chí vun bồi lẽ thật tâu.
Trả nghiệp ngàn năm lòng phấn khởi,
Đền ơn một kiếp dạ chuyên cần.
Đem tình thường lớn gây Minh Đức,
Nhận lãnh vai trò đổi mới dân.

oOo

Dân chúng điều linh buổi mát cùng,
Thiên Khai Huỳnh Đạo Lý Trung Dung.
Trời mang thân xác nơi phạm tục,
Đất gánh nhơn sanh chôn lửa bùng.
Hạ thế đất đai bày trẻ lạc,
Lâm trần hưởng dẫn bậc nguyên hung.
Phó giao cờ Hạnh Trung Ương phát,
Thiên tướng thiên tình biết phục tùng.

oOo

Tùng ở thiên cơ rón sửa lòng,
Hành thiên rớt ráo để khai thông.
Tự phê nghiêm túc sai lầm cũ,
Tự kiểm siêng năng thiếu sót không?
Cơ hội ngàn năm nay có một,
Vận thời mấy tháng phải nhiều công.
Mượn thơ xin nhắc chung huỳnh đệ,
Chớ để Trời Cha khoắc khoải lòng.

oOo

Lòng đã nặng mang Lý Đạo Vàng,
Dầu cho gian khổ dám nào than.
Tình Quân đã hứa bao lần nhận,
Sứ mạng lỡ thề mấy lượt mang.
Còn chút thời gian thi chữ Nhân,
Đâu nhiều ngày tháng thử tâm can.
Ô hô! Cõi tạm mê chi nữa,
Chung kết Long Hoa biết đá vàng.

Vàng đá chỉ thau lộn được nào,
Đưa vào lửa đỏ để xem sao.
Lọc lửa tuyển chọn trang hiền sĩ,
Thử thách trạch phân đấng kiệt hào.
Quân tử bền lòng khi sóng gió,
Tiểu nhơn thối chí trước gian lao.
Hỏi ai, ai biết mình chẳng nhỉ,
Đừng để phạm tâm lật đổ nhào!

oOo

Nhào xuống kỳ này khó góc lên,
Mất danh mất nghĩa mất luôn tên.
Dĩ niên phiêu bạt hờn vô vị,
Thất ước hôn trầm xác bấp bênh,
Tri giả hồi quang bao nỗi nhớ,
Phạm phu phản chiếu mây lân quên.
Nghe qua thánh huấn lòng ngây ngất,
Hỏi lại người tu dạ có bền?

oOo

Bền chí vun bồi nghĩa đệ huỳnh,
Mặc dù đời thiếu chữ hy sinh.
Thối sửa đồ kỳ tranh cao thấp,
Lề cũ ghét ghen luận sắc hình.
Đạo Trí dựng xây luôn rộng lượng,
Đời mê tô điểm chỉ riêng mình.
Bao phen sóng gió khổ thân xác,
Bởi tại trần gian thiếu chữ tình.

oOo

Tình yêu non nước vịnh liền voi,
Ngặt nổi phân đông đã lộ môi.
Hưởng thiện ít người thông điệu nhạc,
Hỏi đâu bao kẻ biết hơn còi.
Trót mang nợ nước không còn dầu,
Lỡ gánh tình nhà phải chịu roi.
Ai hiểu được lòng chia sẻ với,
Bằng không đành phải nhận ngàn thoi.

Thôi thúc tâm lòng chuyện nước non,
 Kéo dài năm tháng chúng sanh mòn.
 Lòng mong tổ quốc qua niềm nhục,
 Dạ muốn toàn dân thoát nỗi lòn.
 Biển hẹn bao người trở mặt ngo,
 Non thê mây kẻ trái tâm son.
 Trở về Tự Quyết xây đời mới,
 Khôi phục chủ quyền dựng đạo con.

oOo

Con cháu Rồng Tiên mấy triệu người,
 Phần đông vương vấn nỗi Vô Tu.
 Đạo Huỳnh mở ngõ qui thiên mạng,
 Thượng Đế khai đường hiệp sĩ cư.
 Ân nhân tu thân cầu chánh lý,
 Kiên trì luyện chí chữ Bi Từ.
 Hiến thân cho trọn đền ơn tử,
 Phục vụ cho xong một kiếp người.

T. Q.



A. BÁO CÁO TÀI CHANH THÁNG 8 VÀ 9/84:
 QUÝ KINH SÁCH.

	THÁNG 8	THÁNG 9
Kết số của tháng trước:	\$7,236.97	\$3,407.50
Thuê nhà in	: \$400.00	\$400.00
Máy in & xếp trang	: \$533.58	\$533.58
Giấy & bán kèm	: \$434.60	\$1,423.73
Băng Video	: \$1,391.53	\$0.00
Băng Cassette	: \$604.20	\$402.80
Cước gói sách	: \$466.53	\$200.00
Gas & Nước	: \$102.03	\$89.41
Linh tinh	: 0	\$58.79
Tổng số chi	: \$3,932.47	\$3,108.31
Tổng số thu	: \$103.00	\$8,249.98
Tiền lỗi ngân hàng	: 0.00	\$45.72
• Kết số	: \$3,407.50	\$8,594.89

Món ăn thanh nhẹ hay hay
 Nay xin công hiến món này thử xem
 Huỳnh đệ tỷ muối hãy đem
 Cái nồi để đáy kèm thêm trái Hời (a)
 Nướng cho một chục (10) trái hời
 Nửa củ gừng nướng vào nồi ấy luôn
 Sẵn tay nướng tròn củ hành
 Thêm vào carrot cộng thành số hai (b)
 Gọt cho ba củ khoai tây
 Bỏ vào cây que nồi này hời thơm
 Trái su bạn hãy bỏ thêm
 Bây giờ lượng nước ta đem lên lò
 Mười bốn chén nước tròn vo
 Nấu cho nửa tiếng bạn thò vắn "lô" (low)
 Bỏ kia ta cũng bỏ vào (c)
 Nửa hộp là đủ bỏ màu cho vui
 Đường ta bột ngọt bỏ vô
 Cộng chung hai muỗng muối vô cùng thời
 Muồng canh là lượng bạn ơi
 Lượng cho ba muỗng muối thời nào quên
 Ấy là nước súp gọi tên
 Tên gì bạn thử nêu tên cho dùm
 Khi nào các bạn cần dùng
 Đậu hủ xắt mỏng ta thổi rô ti (d)
 Cái tô được lấy kỳ ni
 Bánh phở luộc sẵn ta thổi để vô
 Mặt trên được sắp hủ tàu (e)
 Củ hành xắt mỏng rải đều vào tô
 Hành lá xắt mỏng rải vô
 Bây giờ nước súp để vô là vừa
 Rau que, giá sống nửa má
 Sắp tròn vào đĩa thổi ta thử dùng
 A quên Hoisin lấy dùm
 Trái chanh xắt gọn lấy dùm ớt tương
 Bạn ơi trao lại tận tường
 Học Hòa Học Nhân là đường ta đi
 Máy lời để có kỳ ni
 Đề xin kính chúc bạn thời thành công.
 Nguyễn Văn Châu
 Houston, 30/1/1984

- (a) - Trái hời (tai vị) bạn nướng cho đen.
- (b) - Tức hai củ cà rốt (củ cải trắng, cải ngọt cũng làm nước súp ngọt, càng nhiều càng ngọt).
- (c) - Bỏ xin dùng Margarine loại Corn Light.
- (d) - Đậu hủ được xắt mỏng chiên vàng trước.
- (e) - Hủ tàu là đậu hủ đã rô ti.

Các bạn mở lò vắn lửa cao (HI) khoảng nửa giờ rồi vắn nhỏ (LOW). Sau đó nêm gia vị. Nồi này đủ cho năm người ăn.

B. BÁO CÁO TÀI CHÁNH QUỸ THIÊN VIỆN (Tính đến 25/10/84):

THU	CHI
. Đã thu được (đóng 1 lần): ~ \$97,000	<u>Đã chi:</u>
. Hứa sẽ giúp khi xây cất : \$9,000	. Mua đất và giấy tờ : ~ \$48,200
. Tiền yếm trợ hằng tháng để trả tiền mượn (trong 2 tháng qua) : \$3,100	. Lệ phí nộp đơn xin phép : \$865
	. Ký sù đo đạc đất và họa đồ : \$5,200
	. Mua máy cưa và dụng cụ : ~ \$500
. Tiền ban đạo cho mượn : \$1,000	<u>Sắp chi:</u>
. Tiền ban đạo hứa cho mượn : \$25,000	. Hệ thống nước và chứa lửa : \$9,000
	. Vẽ đồ án/giấy phép xây cất đợt II : \$8,000
TỔNG CỘNG : \$135,100	. Lệ phí tham khảo dân địa phương : \$535
	<u>Dự chi:</u>
	. Hoàn tất nhà và đường+đất : ~\$155,000
	● <u>Còn thiếu khoảng</u> : \$20,000

Ngoài ra còn nhận được:

- . 1 nhẫn vàng, 2 nhẫn kim cương,
- . 1 chuỗi vàng đính ngọc trai và
- . 1 vòng cẩm thạch xanh



THIÊN ĐƯỜNG FOUNTAIN VALLEY
 10237 Falcon Avenue
 Fountain Valley CA 92708