

Lá thư thiền đường

(BẢN THÔNG TIN CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI TẠI MỸ)

BĂNG GIẢNG

Phản hành phụ trách sang băng đã
thay đổi, chị Phạm Kim Ngọc đã thay thế
cô Hồ Mỹ. Anh Võ Trọng Nghĩa đã thay
thế anh Nguyễn Hưởng Giang trong việc
quay video. Từ nay, mọi thư từ xin gửi
về TĐ/Fountain Valley, nhớ ghi chú ở
góc chí Ngọc (băng cassette) hay anh
Nghĩa (băng video).

Anh Nghĩa hiện có rất nhiều băng
video đang sang để gửi đến các nơi theo
như cầu. Riêng băng Phuòng Pháp Công
Phu xin các bạn nếu có thể được xin
sang tại thiền đường địa phuòng, nếu
các bạn không có máy anh Nghĩa rất vui
lòng sang cho các bạn.

Ngoài ra, trong thời gian qua anh
chị Lê Việt Tân đã thực hiện một số
băng có nhạc, ngâm thơ điệu Tao Đàn thờ
của Thầy Tâm, Tu Đạo Kinh.

Năm cuốn băng cassette mới nhận
được từ Montreal:

- Thầy giảng cho gia đình anh Vượng
Thanh Sơn 30/9/83 và họp ban đạo
2/10/83.

- Cơ Duyên Âm Ấp (16/10/83)
- Đại Hạnh Siêu Minh (23/10/83)
- Đới Đạo Qui Nguyên (30/10/83)
- Tha Thủ và Thương Yêu (6/11/83)

Các bạn muốn có băng xin gửi nhu
cầu về cho chí Ngọc.



HỌC TẬP HÀNG TUẦN Ở NAM CALIFORNIA

Từ tháng 10/83, các buổi học tập ở
hai thiền đường Fountain Valley và
Pomona thực hiện hòn băng cách trao đổi
kinh nghiệm tu tập giữa các bạn đạo,
kiểm soát hỏi thở, kiểm điểm thành quả
giữa các bạn đạo trong việc sửa tánh và
lập hạnh.

Cùng từ tháng 10/83 mỗi tối thứ bảy
đầu tháng, có họp các bạn đạo lại để
phôi kiêm, giúp cho sinh hoạt của nhà
in được hiệu quả hơn. Trong lần họp
đầu ở nhà anh Tiên, anh Lạc đã được anh
em mua xe kỹ lưỡng. Lần họp tháng 11/83
ở nhà anh Lạc, diễn giả là anh Laszlo
Kovacs với đề tài "Thượng Đế" đã tạo
một bầu không khí sống động với sự trao
đổi kinh nghiệm giữa các bạn đạo (có
thu hình).

Sau kỳ tháng 7&8/83, LTTĐ vắng mặt
kỳ 9&10/83 để nhuộng cho Đắc San Vô Vi
kỳ II.

Sau đại hội, hoạt động kinh sách có
về hối châm lại vì nỗi lực nhảm vào
quyền Đắc San. Một máy điện toán micro
trị giá \$3000.00 được mua dùng để đánh
máy tại nhà in, trong khi sách TDGCL và
PAMA II, III vẫn dùng máy của một thân
hữu cho muôn tại Inglewood. Sách TDGCL
tái bản được phát hành (trên hòn dù tru
vai tuần), và mới nhất là tập phuòng
pháp công phu (90 trang).

Các buổi học tập tại Fountain
Valley và Pomona cũng theo chiều hướng
mới, quay vào trong nhiều hơn, kiểm
soát hỏi thở, tổ chức họp riêng các bạn
đạo cũ buổi tối thứ bảy (mỗi tháng 1
lần)

KINH SÁCH

1. Sách TDGCL với chủ đánh máy rõ
và đẹp, bìa được cải thiện để tăng giá
trị của quyền sách.

2. Đắc San kỳ II: 3000 quyền đã
phát hành với nội dung rất phong phú
tuy nhiên phần hình thức chưa được xuất
sắc làm vì thực hiện băng phuòng tiên
hiện có của nhà in vô vi. Ban đạo nào
chưa có Đắc San II xin liên lạc về
thiền đường Fountain Valley.

3. Phuòng pháp công phu: 10,000
quyền, bìa trinh bảy trang nhà đã phát
hành và đang được gửi đi.

Các sách sắp in:

- Địa Ngục Du Ký (tái bản)
- Phu Ái Mẫu Ái quyền trung.
- Thuỷ Đế Giang Chân Lý (Anh văn)
- Tu Chùa Em? (bài của một bạn đạo
VN đã được Đức Kim Thân duyệt).

- Phép Xuất Hồn (tái bản).

Các sách đang chờ đánh máy:

- Đèo Voi Tôi I (ghi lại các bày
giảng của thầy Tâm)
- Nhân Gian Dụ Ký (đang dịch).
- Phu Ái Mẫu Ái quyền hạ.
- Các bài giảng ở VN (do HVE soạn)
- Phuòng pháp công phu (Anh văn).

Các anh em ở nhà in đang chuyên tay
nhau xem money order \$500.00 mới nhất
của, Thầy trong tháng 11/1983. Tháng
trước Thầy có gửi một money order
\$1000.00 cho Hội.

TIN TUC

Ban đạo ở quê nhà: tuy việc giúp đỡ ban đạo ở quê nhà đã giao cho ban đạo Pháp, Thiên Đường Houston đã gửi \$1500.00, một ban đạo ở Oregon đã chuyển giúp TD và ban đạo VN một số tiền là \$1500.00 cho quỹ giúp ban đạo VN. Tiền các ban đạo khác gửi về sẽ chuyển sang Pháp trước dịp Giáng Sinh để TD Choisy Le Roi chuyển về VN.

Riêng các ban trong gia đình Inglewood đang thu thập cho đây thùng qua gửi về cho Đức Kim Thân.

Giúp đồng bào tị nạn: số tiền nhận từ Đại Hội đã được sử dụng để gửi cho trại Pallawan (\$1,000) và Sikhw (\$1,000). Vừa nhận được báo cáo của đại diện ở trại tị nạn, việc giúp đỡ đợt II đang được xúc tiến.

Lê via Đức Ông Tu: trong lá thư Vô Vi của TD/Houston số 18 kỵ niêm ngày giải thoát của Đức Ông Tu (ngày 10/11/67), có đăng lời dạy của Đức Ông Tu tâm tâm tưởng ứng qua một ban đạo Houston (1/11/83):

"Đáp lại lòng mong mỏi của các bạn, tôi giáng một chút xíu điền đam đạo với các bạn nhân dịp ngày giỗ của tôi. Cũng như tôi đã từng nói: TÔI CHÙA CHẾT THÌ CAC BAN CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Các bạn cứ an tâm tu sửa rồi các bạn sẽ hội ngộ với tôi một ngày gần đây."

Nhiều bạn muốn gặp tôi trong giấc mơ, được nghe tôi ban lời dạy nhưng mà cũng chưa đạt được như ý muốn, vì sao? Vì các bạn chưa chịu quay vò trong minh và tim tôi bên trong các bạn. Tôi luôn luôn sống động, bằng bạc moi moi chỗ, bạn nhưng lời huân tú siêu diệu dậy dỗ trực tiếp với phần hồn các bạn.

Sau ngày Đại Hội, mọi người đã trở về với đời sống bình thường. Các bạn đã thấy rõ Bé Trên không bao giờ bỏ các bạn, nhưng bạn nào đã biết ăn năn hồi cai, chịu hy sinh tinh thần hủ tật xấu thì đều được ân điển Bé Trên hóa độ. Được đó rồi người mới thúc tâm lo tú, tu cho kỹ được, tu để tự bỏ mọi sự ác trước, và tu để đáp lại cái ơn vô cùng sâu xa của Bé Trên.

Tôi chỉ có một lời khuyên với các bạn khắp năm châu phải HÀNH, phải SỰA, không còn chán chở gì nữa, không còn su nghi ngờ tăm tối làm chậm bước tiến vô cùng của các bạn.

Thôi tôi ban ơn cho các bạn và chúc các bạn thân tâm an lạc".

Chuyển thuyết giảng của Thầy Tam: Hiện Thầy đang chờ kết quả nhập tịch Canada, xong thầy mới có thể định ngày khởi hành, quý thuyết giảng Mỹ Châu của Thầy đã có, gần \$3,000.00.

Tán ban chấp hành Hội Ái Hữu Vô Vi

Hội trưởng: Anh Alain Canitrot
Tổng thủ kỵ: Anh Huỳnh Minh Bảo
Thủ quỹ: Chị Ngô Thị Vân - Anh
Ban chấp hành đang chuẩn bị cho Đại Hội Vô Vi kỳ III tại Paris vào ngày 1,2 và 3 tháng 7 năm 1984. Mong các bạn đạo chuẩn bị để tham dự.

Khánh thành các TD sau Đại Hội kỳ II: Tại Hoa Kỳ gồm có Thiên Đường Tampa (Florida), Thiên Đường Northridge (Calif.), Thiên Đường Aloha (Oregon), Thiên Đường Long View (Washington).

Tại Canada gồm có Thiên Đường Edmonton (Alberta), Thiên Đường Calgary (Alberta).

Ngoài ra chúng tôi đã nhận được: Lá thư Paris số 12, Lá thư Vô Vi/Houston, Được Thiêng/Minnesota 1,2 và 3, và Van Đức Minh Đạo số 4. Văn Đức Minh Đạo đang thực hiện in bài của Đức Kim Thân giảng cho tín đồ Thiên Chúa Giáo do Linh Mục Kim Định viết lời tựa làm một tập riêng do nhà in Vô Vi thực hiện. Xin các T/D hoặc T/T cho biết nhu cầu để án định số lượng in.

Hop ban đạo miền Tây Bắc Mỹ: do các ban đạo Oregon và Washington thực hiện vào ngày 25 và 26/11 nhân lê Tạ Ông. Các bạn đến tham dự xin liên lạc về anh Trần Vĩnh Tánh (206) 488-1375. Một số ban đạo Los Angeles và Oregon sẽ lên tham dự.

Nội quy Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ: Ban dù thảo đã được gửi tới các T/D và T/T để xin ý kiến chuẩn bị bầu ban chấp hành vào tháng 2/84 để nộp cho chính quyền.

THÔ BẢN ĐẠO

Đây là một đoạn trong thư của một ban đạo VN gửi cho Thầy mà Thầy đã xem:

"... Kính bạch Đức Ông Tam,
Ở VN, hầu như hiện nay số đạo hữu Vô Vi tu lâu năm có điền đều bị kẹt trong kinh văn (này) của Đức Ông Tam, khiến cho họ, thay rằng Ông Tam là một vị Phật sống, được CHA thụ phong dưới trán giàn qua cao xa, còn họ thua, cách, biệt như Trời với vực. Nhất là một số đạo hữu tu trên 10, 15 năm, cùng lúc hoặc sau Ông Tam đổi ba năm, đã được xuất Hồn, chu du đây đó. Số đạo hữu này, lại còn bị kẹt cứng hòn nữa, không tiến bộ bao nhiêu. Một phần vì họ thích rong ruổi đam mê các cảnh đẹp cõi trung giới Tiên Thiên. Một phần vì họ thích diệu dụng thần thông, bàn thiên cõi, tán thiên ý, chữa bệnh, bói mò ... (Ké cả một vài đạo hữu nói tiếng, không xa lạ với Đức Ông Tam, có nhiều năm công phu, công qua, công trình, xây dựng Đạo Phap Vô Vi).

Kể để từ lập tiên ngũ sĩ này xin man phép trich diễn ra đây chứng minh, một vài câu thơ của một đạo hữu khá nổi tiếng ở Saigon như sau:

"Tâm minh trí sáng lân lân
Sửa minh triệt để tiến gần Phật Tiên?"

Hoặc câu:

"Đầu còn mang chút nỗi thân

Linh quang tú tại tiến gần Phật Tiên?

Hoặc như câu:

"Mang danh là chôn Nhỏn Hoàng

Phục hồi nguyên hồn chúng hàng Kir Tiên

Thì là phản ảnh của giọng tú tuồng, là của ngõ của Tâm Hồn. Thi hậu cốt dân Đạo. Muỗi, muỗi lăm năm về trước, những câu thơ như vậy rất hay, rất là xuất Thần, rất thi hậu dân Đạo.

Nhưng đến ngày nay vào năm Quý Hợi này, thi những câu thi như thế này trở thành lạc hậu, không tiến hóa kịp theo đà tiến Tâm Linh siêu hình, nói chung? Thủ hồi tại sao? Xin thưa rằng:

"Tú sau khi luồng điện quang của CHA TRỜI, đích thân giảng trần, rao giảng Cố Quy nhất, CHA vén bức màn, bì mật lên phổi bày ra ánh sáng Chôn Lý Vô Thừa, Siêu Thượng Thừa, xưa nay chưa có một kinh sách nào ghi trán gian nói đến, để mở rộng cánh cửa tâm linh tiến hóa tu học, tạo đầy đủ mọi phuơng tiện, cùng tri, để cho dân con Cùng Tú, chiết hồn của CHA, nướng đó để thúc giac, quan rối, tâm vê chốn cũ quê xưa.

Chính nhở đại hồng ân đó của CHA TRỜI, mà tri thức kinh văn của loài người trên quả cầu 68 vào cổ mặt hàn này đào lộn, mở rộng tầm, cao vút lên trong địa hạt Tâm Linh siêu hình. Từ xưa đến nay, theo kinh văn giáo lý có, cho rằng Tiên, Phật là những đẳng giác ngộ hoàn toàn vượt khói Con Người. Các Ngài siêu phàm xuất chúng, đại hùng, đại lực, đại bi, thân thông quang đại, thoát ra khỏi vũ trụ càn khôn, các Ngài có đầy đủ quyền năng, ban bố phuôt lành đến cho con Người, nếu họ biết ăn năn sám hối, tu học (theo giáo lý kinh văn, hưu vị sắc tuồng) v.v.. và v.v..

Ở đây kể đệ tử lạp tiện ngu sĩ này không nhắc lại những gì CHA đã giảng. Bởi lẽ, hầu như tất cả đạo hữu Vô Vi, ít ra mỗi hành giả cũng đã qua một lần, nghe nói, hoặc đọc được những bài giảng của CHA.

Vấn đề chủ yếu ở đây là nghe và đọc kinh văn mà có chuyên được nó hay không? Trong phần hậu bạt, kể đệ tử lạp tiên có nói, gặp CHA quên CHA, gặp Ông Tu, Ông Tam, quên Ông Tu, Ông Tam, chô, này, nên hiểu một cách hết sức minh triết mới được. Ôm một đồng kinh, đồng băng, gói đầu lên đó, làm kinh nhút tung, mở miệng là CHA dạy thế ấy, thế này. Đóng khẩu là Ông Tam dạy như thế kia, thế nò, thuộc gần như vanh vách, thuyết lý nói nghe hay vô cùng, nhưng trong công phu quan tuồng thi không phảng tám ra được môi. Bởi vì lẽ số đạo hữu này đã chấp CHA, Ông Tu, Ông Tam quá nặng ở trong đầu. Họ đã tự tạo cho mình, tự ru hồn mình vào trong giấc cô miên, tha lục, quyền năng từ bên ngoài cũng, như con tâm, nó tự giam mình trong lớp kén vậy. Căn cứ vào chô nào, kể lạp tiên ngu sĩ này dám bạo mồm, bạo mép phé phán như vậy?

Xin thưa, nếu đã chuyên được kinh văn án tàng thậm thâm vi diệu trong những bài giảng của CHA TRỜI, chắc chắn không bao giờ có những câu thơ như trên đã dẫn chúng.

Trời ơi! CHA ơi! Cho đến ngày hôm nay, năm 1983 mà đạo hữu Vô Vi tu lâu năm, có điên, xuất hồn chu du đây đó, khắp cõi, khắp tàng không, để được giải thoát tiến hóa lên "gần Tiên Phật" thôi? Mỗi tiên gần thôi, chú chùa phà nói được cai chấp vượt lên Tiên Phật để trở về nguồn cội, hiệp nhút với Thường Đề, thành một Đẳng Toàn Giác, Toàn năng, Toàn tri, Toàn dũng, học ca trùngh lân thanh, ở giữa trần ai mà không "Ai Trần" ?...



TỔNG KẾT TÀI CHẠNH

Phúc trình tài chánh tháng 9/83:

Kết số 8/31/83	\$15,715.19
Tổng số thu	4,363.70
Tổng số chi:	
Giúp tị nạn ở đảo	1,000.00
Băng video&cassette	754.40
Cuộc gọi sách	500.00
Thuê nhà in	400.00
May mộc và sửa chữa	819.04
In kinh sách	1,833.57
Linh tinh	172.41
Tổng cộng:	
	<5,479.42>

Kết số 9/30/83:	\$14,599.47
-----------------	-------------

Phúc trình tài chánh tháng 10/83:

Kết số 9/30/83	\$14,599.47
Tổng số thu	5,854.50
Tổng số chi:	
Băng video&cassett	1,744.56
Cuộc gọi sách	500.00
Thuê nhà in	400.00
Mướn máy, sửa chữa	833.58
In kinh sách	2,237.62
Linh tinh	131.44
Tổng cộng:	
	<5,847.20>

Kết số 10/31/83:	\$14,606.77
------------------	-------------



GIA ĐÌNH TÌNH THƯỢNG
(Trích bài ĐẠI HỘI VÔ VI)

Vì sao tôi hướng phuộc lạ lùng
Đưa tôi một dịp về hội ngộ
Âm thầm lạy tạ đấng Cha chung

Nhin hết xung quanh chẳng vui buồn
Tôi chẳng nghĩ gì chẳng vẫn vui lòng
Không hiểu ca minh đang đi đúng
Chỉ còn lo học hỏi noi gõi

Huynh đệ về tú khắp nèo đường
Lần đầu gặp gó tình thân thường
Ngâm tối ngầm lui tôi ngầm nghỉ
Gia đình to lớn của TÌNH THƯỢNG...

Hai vai Cha gánh nặng bao ngày
Tình Cha nhủ nụi tua sông dài
Bao giờ con lớn con ra súc
Nhẹ gánh dùm Cha đỡ bi ai

Thúc giác tú lâu đã sai lầm
Huân tú Thường, Đề ô trong tâm
Tánh hủ tật xâu lầm bê trễ
Nhớ mãi ngày này để thúc tâm

Lạy Thầy, tú ta con ra về
Thầy nhắc con về tội chấp mê
Chúng náo trí mờ tâm con định
Làm việc vì người chẳng chán chê

Kinh but
Ngô thị Văn Anh
(Choisy Le Roi, Pháp)



QUÍ TÂM

Cứ trân bất nhiệm, đồ mây ai ?
Một bước ra đi, túi phận hoai
Quay đâu, chuyên tiên hú không giới
Một giáo xuống tay, rõ Đạo Đồi

Xuống tay cất đút cảnh đói
Li xa vọng đục chuyên về hú không
Đó nói cái cảnh ta tâm
Đói đói bất diệt tú tòng chuyên khai
Chuyên sanh lão tú hàng ngày
Quân bình là gốc mọi nỗi dung hòa
Học gần rồi lại học xa
Biết mình rõ ho thật là người tu
Càng tu khỏi lý luận mù
Tôi mình mới thấy cảnh tú, là đây
Tham chi cái cảnh tú thay
Yêu chi, cái cảnh vui vầy tạm kia
Thức tâm mau trả lòn về
Duyên tình chóng vỏ thôi lia đồi nói

THÁI HOÀNG MINH
HOUSTON 8/4/83

HỌC HÒA NỐI NỐI

Hữu vô luồng giới cảm thông
Cảm thông hai giới không trong không ngoại
Không cho pháp lý là oai
Không cho hữu giới là tối hôn vô
Hữu vô đều dùng có đỗ
Vì nhu nhạc lý Rê Đô hòa nhau
Guitar nhạc cu khác nhau
Đón cò nhạc thể khác nhau đồng hòa
Tài người củng cố cái ta
Vô là cao pháp hữu là thấp hơn
Bởi vì họ mới học đón
Đồ Rê hai nốt cho mình đón hay
Không ngo minh quá thỏ ngây
Tú minh ngăn cách tú đầy nhân ông
Tú cho ngũ tạng đã thông
Xuất hồn xuất via chà thông ti nào
Nếu minh tu luyện đã cao
Hòa minh học hỏi không đào phân chia
Tích tuồng Tào Tháo râu ria
Tâm canh bất chánh phân chia Món trào
Bởi vì Tào Tháo tú cao
Tú kiêu tú đại pha rào tình thường
Người tu pháp lý phải tuồng
Chê gõng Tào Tháo tình thường thực hanh
Chó nên dùng cái khôn lành
Gạt minh gạt họ phải đành trăm luân
Charlot học đạo phải tuân
Tuân lời Thầy dạy tuân lời Thầy khuyên
Ra thỏ tú học tú khuyên
Tú hành tú súa triền miên học hoài
Charlot có tánh khôi hai
Ra sao viết vậy biệt sai biệt lầm
Lo mang cai kiếp con tâm
Ăn dâu rồi phai lầm tâm nhà to
Có ai toàn vẹn bao giờ
Hạ minh học hỏi ngày thỏ với dân

CHARLOT kinh bài

THIÊN ĐÌNH KÌNH

Trụ đinh dầu quán thông trạng thái
Giữa chốn mài ánh sáng thiên thai
Vòng chầu thân pháp luận chuyên giải
Thoát tâm trần khởi thức Nhu Lai

Trụ đinh dầu hòa tan cảm nhận
Huyết thiên môn định trì chuyên cần
Đốc mạch Nhâm luân giải thám sân
Sinh lý tú khí thân tinh tần

Trụ đinh dầu không còn biết tánh
Gia Nhu Trần lộ giác Chân Nhu
Biến tan trong trạng thái hiện hành
Thân khí chuyên bồng bệnh chánh ngũ

Trụ đinh dầu trụ hàn Thiên Môn
Thiêng Đề thúc chan hòa Vũ Trụ
Trụ đinh dầu tan biến Thiên Môn
Mọi tâm ý hòa tan Vũ Trụ...

San Jose 10/4/83
Nguyễn thái HUNG

GHÉT THƯỢNG

TÔI GHÉT ... Người xa tôi ngàn dặm
GIANG pháp hoài mãi tận Trời Tây
Bỏ tôi cõi lè nỗi hoang vắng
Rời đất hồn tôi, phải ràng tu

Phai ràng tu đúng hòng bieng nhac
Để mong về nguồn cội ngày xưa
Tâm tràn tục: buồn, thương, giận, ghét
NGƯỜI ơi NGƯỜI tánh ý còn tham

Y CÒN THAM tâm chúa thanh tịnh
Học mãi bài tri, dung, hành, bi
Nhớ ngày qua NGƯỜI ban ân điển
Giờ xa rời NGƯỜI ghét NGƯỜI thương

TÔI GHÉT ... cảnh thế trần chia cách
Hồn bồng bênh Thiên giác tim (Thánh) Thai
Phép thiền tu không cho vọng động
Luật Thiên Đinh đâu nể vì ai

TÔI GHÉT... măt trănn gian khe khắc
Gò bó tinh tôi diem thấp cao,
Đang học chết khi tôi còn sống
Mộng ước thành không nǚ không nam

TÔI GHÉT...sao lại là con gái
Lẽ nghi đói vây hăm quanh thân
Lầm bụi trần chúa thành Phật tánh
Hồn chối với còn nghĩ: ghét, thương

TÔI GHÉT...sông cuộc tình chồng vợ
Vay làm chi trả qua tron đói!
Than mà chi thôi dành nhận lành
Người ơi Người đây đọa chi tôi!

TÔI GHÉT...đóng vai đôi đào kép
Diễn tuồng đói sân hận triền miên
Phai chi hành ngộ TÔN SƯ sớm
Đâu để ngày nay thống khổ nhiều

TÔI GHÉT...con đường dài đinh mện
Luyện đói tôi mê tình, tình mê
Rời đau khổ khi NGƯỜI cặp bên
Vua chóm vui tôi ghét...xa NGƯỜI

TÔI GHÉT...xa NGƯỜI thương thương mến
Ghét bao nhiêu thương mến, cho tròn
Hồn thốn thúc cảm tim điểm túa
Tự tu tự tiên, đây lệnh truyền!

ĐÂY LỆNH TRUYỀN luyện hồn tú tri
Để hăng đêm tinh tú giác siêu
Mê cõi họ ngay về đã hen
Cùng CÓ NHÂN ta nguyện kíp thi

KINH BÁI
Manila 14/11/80
Con X.H

TÔI TU THIỀN

Như kẻ đói tìm ăn, kẻ khát tìm uống, tôi tìm câu chân lý, giải thoát cung như vậy.

Sự thành khẩn ước ao được thể hiện trong quá trình tâm đạo đã dần dat tôi đến nோo tu THIỀN.

Tinh có cách đây khoảng năm năm, một người quen cho tôi muộn đọc quyển TÔI TÂM ĐAO của anh Hồ Văn Em. Thời gian đó tôi vẫn hành theo phuông pháp chí quan, một phuông pháp mà tôi cho là hợp tinh hợp lý hơn ca.

Sau khi đọc quyển TÔI TÂM ĐAO tôi thử thắc hành xem sao (?)

Sau bảy đêm tập luyện, đêm thứ bảy nước mắt tràn ra và tôi tự cảm thấy cả thân mình ngồi hồng mặt đất. Cái cảm giác kỳ lạ khiến tôi ban tin bán nghi, tôi vẫn tiếp tục theo chí dân, trong sách đến ngày thứ 21.. Sau khi xá thiền mới, đặt lưng nằm xuống ngủ thì nhiều tiếng sám nổ dữ dội và một luồng ánh sáng xuất hiện, tôi bay ra khỏi thể xác và đến những cảnh giới kỳ lạ đầy hoa thơm cỏ la, đèn đai uy nghiêm...

Lúc ấy tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã xuất hồn xuất via chí đây!? Thế rồi liên tiếp đêm nào tôi cũng bay đi rất là khoái lạc.

Sau đó tôi đi tìm Thiên Đường Hồ văn Em, ở đó tôi đã gặp được nhiều bạn đạo và cuối cùng tôi đã gặp được Ông Tam, và Ông Tam đã giải nghĩa cho tôi về Phật Pháp.

Kể từ đó với căn cơ yếu hèn con người tôi đã biến đổi :

- Về thể chất: da dẻ hồng hào, làm việc không biết chán nản và mệt nhọc. Bình nhúc đầu và bón kinh niền khôi hàn. Không sợ lạnh khi tắm.

- Về tâm linh và trí tuệ: biết được một số vấn đề của thiên nhiên và con người mà trước nay không thể nào biết được.

Một cách căn bản là kiểm soát được mình.

Hiểu được một số trường hợp thuộc diện giỏi.

(Tác giả bài này có kể một câu chuyện về điện giỏi trong ĐẠI HỘI VÔ VỊ kỵ II)

NGUYỄN CẨM THANH
Calgary, Canada.



ĐỐI ĐAO PHÂN HÀNH

Ở đời lầm chuyên dở hay
Lầm tâm động loạn lầm ngày cảm giao
Đổi thay nhiều sắc nhiều màu
Quang minh tối đổi dâu dâu tranh
Bên trong có sẵn chặng hành
Hướng ngoài mê tín trở thành qui ma
Tâm tu yêu ốt ta bà
Bỏ nhà bỏ cửa bỏ hòa tinh thường
Sứa minh tiên hóa gieo gổng
Trăm đường vạn nẻo tự luồng tự đi
Chờ nên loan đồng sân si
Ôn ào quay rồi tâm thi bất an
Cuộc đổi diễn biến tùy màn
Đóng vai kép chánh chặng nàng tuy duyên
Học bài khai triển triển miên
Giao duyên tuy thực nội liên cẩn cỏ
Triển khai, từ phút từ giờ
Dũng tâm tự tiên thò ở chặng, còn
Thường người tại thế nì non
Nhắc cho hiếu đạo chặng còn loạn tâm
Cánh Trời từ hướng diệu thâm
Đóng tây nam bắc mở tâm cảm giao
Phân ra muôn sắc muôn màu
Hòa tan chung cõi nhiệm màu khai minh
Xuyên qua thế thái nhơn tính
Điều nhau cung tiên đạt khuynh Phật Trời
Lâm khi luận xét phân lời
Lâm khi cung phai tự rời tham sân
Ước mong đóng góp một phần
Vì mình vì họ cố gắng cảm giao
Có ta phân rõ Trời cao
Muôn màu thích ứng, trước sau dung hòa
Biết mình chẳng vọng từ xa
Biết hòa biết tiên mới là người ngoan
Hôn là nguyên lý phân ban
Ngài là chủ tể khai đang trụ tâm
Người đổi nhiều loạn lai lâm
Tưởng minh là chánh chặng tâm được chi
Được rồi lại mất một khi
Mất còn phai có ta thì mới yên

Học rõ rẽ sự vững bền
Thức tâm tự giác mới quên vui buồn
Giữ phân sáng suốt về nguồn
Hòa tan chốn thức vui buồn nở hoa
Tu tâm dưỡng tánh tự hòa
Xa gần cũng vậy cũng hòa đến nỗi
Khuyên người tại thế ai ơi
Bền tâm vững chí rõ đổi tạm khuynh
Học bài tiên hóa nội minh
Sửa sai chánh pháp, tâm linh hợp hòa
Phật Trời chẳng có ở xa
Trong ta sẵn có ta hòa chuyên tâm
Tu thời phải luyện tiến thăm
Via hồn khai triển tú tâm đến nỗi
Qui nguyên van giáo về Trời
Một lòng một dạ tự rời thế sanh
Bền tâm vững chí thực hành
Qui về nguồn cội mới thành chốn nhu
Thế gian châm biếm hay cười
Người, tu là dài vậy người ra sao ?
Ở đời phân thấp xét cao
Đến ngày đẹp ganh xác nào cũng ma
Nói hôn ho chấp cái ta
Muôn sanh sở tú khó hóa tinh thường
Phật Trời sáng tỏ như gổng
Vô sanh vô tú là đương khai tâm
Lý Trời siêu diệu thâm thẳm
Tâm vô quái ngại tâm tẩm đến nỗi
Chặng còn chờ chúc thỉnh mời
Thực hành đến mức lý Trời cảm giao
Chặng còn mê chấp phân màu
Chi còn hòa cảm tự giàu tâm linh
Hồi sinh học dung do minh
Thường yêu tha thú khai tinh chốn nhu
Khai tâm lập hạnh với người
Hòa cùng các giới người người cảm giao
Cộng đồng kè trước người sau
Điều nhau tiến hóa muôn màu tiên chung
Hôn là nguyên lý vô cùng
Tiến trình vô tận vây vùng thăng hoa
Rõ minh thiên hạ một nhà
Cha Trời ban bố tình ta tình người.

Lương sĩ Hằng