



Tuần Báo Vô Vi

26 tháng 11 năm 2017

Số 370

Email: tuambaovovi@gmail.com

Website: www.voviphatphap.org

Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Thư Từ Lai Vãng
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

1. Muốn hơn thua với người được nhiều người kính mến có ích lợi gì không?
2. Không tu có khai trí tuệ hay không?
3. Nguyên khí chuyển giám bằng cách nào?
4. Lòng tham muốn của con người chừng nào mới dứt?
5. Sự ác hại giữa loài người và loài người do đâu hình thành?
6. Thực hành làm sao biết được chiều sâu của tâm đạo?
7. Đến nơi khí hậu mới có gì lạ không?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & Vô Vi. All rights reserved.

<p>Sydney, 6-2-2000 3 : 00 AM</p> <p>1) Hỏi: Muốn hơn thua với người được nhiều người kính mến có ích lợi gì không?</p> <p>Đáp: Thưa muốn hơn người được nhiều người kính mến chỉ có hại không có lợi.</p> <p>Kệ :</p> <p>Thiếu số không thắng đa số đặng Cực hình tạo khổ lại cơ cần Không duyên sao đạt càng thua lỗ Tự hại chính mình lại khó khăn.</p>	<p>Sydney, 7-2-2000 3: 30 AM</p> <p>2) Hỏi: Không tu có khai trí tuệ hay không?</p> <p>Đáp: Thưa hướng ngoại không tu không khai trí tuệ, sống khó yên khó đạt thành.</p> <p>Kệ :</p> <p>Trí tuệ không minh sao minh chánh Không tu phá rối tự khổ hành Tạo ngu khờ đại trí đâm ô Thuyết lý không thông khó đạt thành.</p>
<p>Sydney, 8-2-2000 4:15 AM</p> <p>3) Hỏi: Nguyên khí chuyển giám bằng cách nào?</p> <p>Đáp: Hướng thượng tâm thanh nhận điều lành bằng cách khai tâm mở trí.</p> <p>Kệ :</p> <p>Mở rộng tâm cương tự nhận hành Cảm thông đời đạo tự phân hành Quy nguyên giếng mỗi không động loạn Toàn năng ban ơn tự thực hành.</p>	<p>Sydney, 9-2-2000 3: 00 AM</p> <p>4) Hỏi: Lòng tham muốn của con người chừng nào mới dứt?</p> <p>Đáp: Thưa lòng tham muốn của con người không bao giờ dứt.</p> <p>Kệ :</p> <p>Tu hành tự dứt thân tâm tiến Giải tỏa phiền ưu đạt các miền Tâm trí phân minh đường xích đạo Thành tâm tu luyện hiểu triền miên.</p>
<p>Sydney, 10-2000 4: 35 AM</p> <p>5) Hỏi: Sự ác hại giữa loài người và loài người do đâu hình thành?</p> <p>Đáp: Thưa sự ác hại giữa loài người và loài người do tâm bất chánh đã hình thành.</p> <p>Kệ :</p> <p>Tham dâm tự gánh đã hình thành Tự hại tâm thân khó tiến nhanh Đại nguyện không thành nay lỡ dở Khó tu khó tiến lại khó hành.</p>	<p>Sydney, 11-2000 4: 50 AM</p> <p>6) Hỏi: Thực hành làm sao biết được chiều sâu của tâm đạo?</p> <p>Đáp: Thưa thực hành hạnh đức cao thì mới cảm thức được chiều sâu của tâm đạo.</p> <p>Kệ :</p> <p>Thực hành chất phác hiểu thâm sâu Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu Tâm tưởng sự thành duyên đạt đạo Bình tâm tu luyện rõ chiều sâu.</p>
<p>Auckland, 12-2000 6:00 AM</p> <p>7) Hỏi: Đến nơi khí hậu mới có gì lạ không?</p> <p>Đáp: Thưa đến nơi khí hậu mới lạ giấc ngủ vẫn ngon.</p> <p>Kệ :</p> <p>Đến nơi khác lạ vẫn như thường Ngủ tốt an vui thận dễ thương Nhìn cảnh thấy người vui nhộn nhịp Vui hòa khỏe mạnh hưởng chung đường.</p>	

Tưởng Niệm Tổ Sư Đổ Thuần Hậu

12 tháng 10 âm lịch
(ngày 29 tháng 11 năm 2017)



Kính Thưa Toàn Thể Quý Bạn Đạo,

“Uống nước nhớ nguồn” một nền tảng cao quý đối với một xã hội hay một tổ chức luôn luôn coi trọng luân thường đạo đức. Cũng theo truyền thống quý báu này, ngày tưởng niệm Tổ Sư hằng năm là 12 tháng 10 Âm lịch, nhằm ngày 29 tháng 11 năm 2017 là một ngày lễ quan trọng với tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, qua công ơn sáng lập Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Đức Tổ Sư - Đổ Thuần Hậu

Ngày tưởng niệm Đức Tổ Sư hằng năm, ngoài những hình thức hội họp lễ nghi, đây cũng là cơ hội gia đình Vô Vi quây quần hội tụ, nêu cao tinh thần “Tôn sư trọng đạo” một lòng tri ân, ghi nhớ công lao hạnh nguyện tu hành của Thầy Tổ. Cùng nhau thực hành, tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả sáng tạo mà Đức Tổ Sư đã để lại.

Nhân dịp lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư, chúng con thành kính tri ân Đức Tổ Sư đã sáng lập pháp thiền khoa học, thực hành hữu dụng, mang lại lợi ích cho người Việt Nam nói riêng và cho nhân sinh nói chung.

Kính chúc tất cả các bạn đạo Vô Vi gặt hái được nhiều thành quả tu tập trong ngày tưởng niệm Đức Tổ Sư.

Kính Thưa,
Ban Biên Tập “Tuần Báo Vô Vi”

Ghi Chú: Có nhiều bạn thắc mắc về ngày liêu đạo của Tổ Sư qua các kinh sách đã xuất bản. Chúng tôi sẽ hiệu đính khi có ấn bản mới.

Mời các bạn xem hình chụp mộ Tổ Sư trên website <http://www.voviphatphap.org/pix/TombDTH.jpg>

MẪU ÁI 85

*Chớ nên theo dõi bên ngoài
Nên lo tự sửa nơi đài mãn trung
Hồn thời đang kẹt bịt bùng
Thân hằng che chở vầy vùng tạm qua.*

Linh hồn của loài người đang bị giam hãm nơi con tim và bị bao vây bởi những sự nhiễu động của cơ thể, đã tối tăm lại càng tối tăm bởi tánh tham lam.

*Khó mình khó tiến khó làm
Người ngoan tại thế phải am hiểu tình
Lý do phát khởi nơi mình
Phải minh thể sự minh tình Thiên Không.*

Muốn đạt được sự đứng đắn thì phải tự xét lấy hành động của mình hơn là xét hành động của người khác, vì tất cả những sự sai lầm đều do nội tâm của ta phát khởi.

*Minh tâm tự lý luận lời
Tánh tham bao phủ lập đời giả tâm
Tu cao xét thấy mình lầm
Thanh cao chẳng hưởng tự tâm trước ô.*

Tu cho đến mức thanh tịnh, bất động, thì mới nhận xét được tiền kiếp ta đã từ bỏ nơi thanh cao mà nhập vào bản thể ô trược, chuyển luân theo sự nhiễu động bất chánh hiện hành. Vậy ta nên cố gắng tự tìm hiểu lấy mình, nhiên hậu mới đạt được sự huyền diệu của nội tâm.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 9/7/1972)



Thư Từ Lai Vãng

Qua Mục Thư Từ Lai Vãng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gửi - các đứa con Vô Vi từ khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý Những lá thư gói ghém tâm tình thắm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO LẤN ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu.

THƯ GỎI THẦY TỪ HOA KỲ

S D, ngày 4/10/1999

Kính thưa Thầy,

Con là H với lòng thành kính, xin gửi thư này đến thăm Thầy và bà Tám. Mấy năm không gặp, con thấy Thầy vẫn không thay đổi, hình như Thầy hơi gầy nhưng trông rất khỏe. Nhìn Thầy với đôi mắt kiếng trông rất uy nghi và lại còn đẹp hơn ngày xưa.

Đêm thiền ca Thầy mặc bộ veston trắng từ hậu trường đi ra thật là trong sáng làm con rất hãnh diện. Đây là lần đầu tiên con được đi dự thiền ca, lúc ra về con nghe khán giả khen là hay quá nhưng hơi ngắn. Có lẽ vì nhạc đạo làm cho lòng khán giả lắng dịu, nên chưa muốn ra về mà muốn được ngồi lại thưởng thức thêm chút nữa? Con biết là ban tổ chức phải làm việc ngày đêm vất vả, cực khổ lắm mới tổ chức được một đại hội và một đêm thiền ca thành công tốt đẹp như vậy. Thầy biết không đêm đó con vỗ tay muốn sụng cả bàn tay.

Gặp lại Thầy kỳ đại hội vừa qua con thật là vui mừng. Nhớ lại ngày nào Thầy ghé sang Nhật, con được trò chuyện cùng Thầy, được chở Thầy đi ăn, được Thầy bắt mạch và bấm huyệt ở lỗ tai v.. v.., những kỷ niệm đó suốt đời con không bao giờ quên. Trong phòng đại hội lòng con tha thiết ước ao được gần Thầy giống như ngày xưa. Có lẽ Thầy cảm thông được ước muốn của con cho nên khi đi ngang qua con Thầy cười và đưa tay ra cho con cầm làm con thật cảm động và sung sướng. Ngày hôm đó con lên phòng nằm khóc một mình vì thấy tình thương của Thầy quá bao la rộng lớn, dù Thầy xa con bao lâu Thầy cũng còn nhớ. Để đáp lại tình thương vô bờ bến này của Thầy, con phải cố gắng tu nhiều hơn để khỏi phụ lòng Thầy.

Vài hàng con kính gửi Thầy và bà Tám được vui mạnh và sức khỏe dồi dào. Thầy cho con xin chuyển lời đến thăm chị Bê.

Thương Thầy nhiều.

Con,
H S

THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM

A C ngày 9/10/99

B H,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 4 tháng 10 năm 1999 cộng với ngân phiếu tặng Thầy. Thành thật cảm ơn con. Ở đời này xa cách là chuyện thường nhưng tình thương của Trời Phật nâng niu và xây dựng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, dù xa cách mấy, có tâm vẫn gặp. Đạo Vô Vi là đạo của người nào bằng lòng hành thì của chính họ. Khi đạt được sự quân bình trong nội tâm thì mọi điều sẽ tự cảm giác tốt. Nay con được gặp lại Thầy nhìn hình dáng vẫn như xưa, cũng nhờ Thầy chịu hành pháp. Đêm đêm cảm nhận nguyên lý vô sanh của Trời Phật mà tự tu thì tâm thức lúc nào cũng vui tiến trong thanh tịnh, diện mạo bớt lo âu và trẻ trung, phản lão hườn đồng là vậy.

Hằng tuần con lại có dịp đọc Mục Bé Tám, phục vụ tất cả mọi người trong tinh thần bất vụ lợi, nhưng tình đời đen bạc vẫn muốn phá đám. Đại Hội vừa rồi không nhiều thì ít con cũng có nghe qua những lời phân giải dành riêng cho những hành động bất chánh, không ý thức sự đóng góp cho chung. Dạy tu không lấy tiền nhưng vẫn bị phản trắc, nếu không tu thì sẽ ra sao.

Con đã sống qua tình đời đen bạc con lại càng hiểu hơn, noi theo gương Phật Từ Bi mà tu sửa thì mới có cơ hội gặp lại nhau đây, gọi là duyên lành tái ngộ, chỉ biết gia công tu tiến mà thôi. Con cũng vậy cần thiền nhiều đạt tới thanh tịnh thì mọi việc sẽ qua.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,
Luong Sĩ Hằng

Thi Ca của Đức Thầy

Sàigòn, ngày 6 tháng 4 năm 1974

... .. chơn giả
Cuốn lồi lồi cuốn điển ta bà
Theo đường động loạn tâm nan giác
Thực trí nạn dâm điển phúc tà

Chuyển luân luân chuyển âm hòa
Theo đời vật chất khó mà đổi thay
Mất tâm tái diễn hằng ngày
Bên ngoài là đẹp thân này chẳng xinh
Ước mong chuyển hóa tạm tình
Oán than trách móc khó mình chơn tình
Chẳng lo tự sửa lấy mình
Từ đâu đã đến cảm mình sự tình
Ai là làm chủ chuyển khuynh
Đổi thay thay đổi như tình đa đoan
Vượt qua mỗi cảnh mỗi màn
Rốt cuộc căn quả mỗi đàng khác nhau
Thừa hành kẻ trước người sau
Cùng chung tiếp nối nhiệm màu hóa sanh
Động tâm cũng chẳng đạt thành
Bình tâm mình cảm thiên đàng điển quang
Mỗi nơi mỗi lớp mỗi màn
Trong không mà có mở đàng tự tu
Gắng tu diễn biến phân bù
Diễn thanh minh cảm dự trừ tiến thân
Chẳng ai toại đạt một lần
Nhiều ngày sửa chữa tối cần mới nên
Âm dương hòa diệu lập nên
Thân tâm bất động mới quên thế tình.

Lương Sĩ Hằng

LUÂN HỒI DU KÝ (tiếp theo)
của Thánh Hiền Đường

Dịch Giả *Đào Mộng Nam*

Hồi Chín (tiếp theo)

RỪA THIÊN BÀN LUẬN MỘT BÀI VỀ LỄ DIỆU HUYỀN

LƯƠN TU ĐẠO BA LẦN TẮM SẠCH THÂN Ô UẾ

...
Dịch

Thuở xưa Tam Tạng vượt Lưu Sa
Đường dài đi mãi chẳng thấy nhà
Bảy ngày bảy đêm không cơm nước
Bụng trống đói lả ruột cồn cào
Thấy dưa bên đường bỏ chẳng chịt
Dây xanh lá biếc nở muôn hoa
Tam Tạng lại gần xem kỹ lưỡng
Trong đám lá xanh thấy trái dưa
Lấy vội dao ra bỏ nghiêng coi
Hột đen ruột đỏ tựa châu sa
Ăn vào ngọt lịm như đường mật
Vị ngon ăn ráo bã chẳng chừa
Xin hỏi ân sư cách giữ giống
Xin hỏi ân sư cách trồng dưa
Xin hỏi ân sư cách gieo hột
Xin hỏi ân sư cách mọc rễ
Xin hỏi ân sư cách nảy mầm
Xin hỏi ân sư cách nở hoa
Xin hỏi ân sư cách kết trái
Xin hỏi ân sư cách có dưa
Xin hỏi ân sư cách chăm sóc
Xin hỏi ân sư sao tươi tốt
Xin hỏi ân sư sao bỏ được
Xin hỏi ân sư sao là dưa
Xin hỏi ân sư sao hột đen
Xin hỏi ân sư sao ruột đỏ
Xin hỏi ân sư sao ngọt lịm
Xin hỏi ân sư bã chẳng chừa
Bao nhiêu ngàn năm vẫn truyền giống

Trên đất muôn đời mãi trồng dưa
Trì trai giữ luật để gieo hột
Tam quy ngũ giới nuôi mầm lớn
Tham thiền ngộ đạo dưỡng cây tốt
Nở rộ hoa tâm thắm hoa dưa
Trí tuệ trở nên cực sáng suốt
Công thành quả đặc kết trái dưa
Rõ rệt đều là bồ đề hột
Linh quang của mình giống châu sa
Cam lồ trong miệng ngọt như mật
Pháp luân thường chuyển bã chẳng chừa
Kính mời ân sư tới quan sát
Nghĩ quanh nghĩ quẩn tâm rối bù
Minh sư nhất quyết đem dao bỏ
Đạo lớn giống hột một trái dưa
Người đời không ăn chẳng uống sao
Kẻ nào ăn dưa thấy ngon ngọt
Cùng tới Linh Sơn gặp Thích Ca.

Nếu như ngộ được bài kệ dưa hấu này, thì mới tự rõ được là thân mình kết bằng trái dưa, trái dưa này cũng còn giảng về cách hít thở, chỉ tiếc rằng người đời không chịu tìm hiểu căn kẽ thôi. Để rồi trái dưa tự sinh tự diệt, cuối cùng khô héo tàn tạ, há chẳng đáng tiếc lắm sao?

Dương Sinh: Ân sư không thẹn với thiên chức thiền sư, bài kệ trái dưa hấu trên đây bao hàm rất nhiều cơ duyên thiền định, đệ tử khi nghe bài kệ nước miếng dâng tràn trong miệng, tự nhiên thấy hết khát, quả thật là kì diệu.

Tế Phạt: Đã hết khát rồi thì phải tới hồ lẳng trong ngay...

Dương Sinh: Cảnh đêm trên hồ lắng trong thật là mỹ lệ, đêm hè gió mát thổi vi vu cảm thấy tâm thần thoải mái dễ chịu, chốn này ngày trước

mình đã phóng sinh rùa đây, đứng trên bờ nhìn xuống còn thấy thấp thoáng cả bóng lươn bơi lội.

(còn tiếp)

